



HISTORISCHE VERENIGING NEPOMUK BOXMEER

Beste Leden, op woensdag 21 maart komt Rien van den Brand uit Venray naar onze kapel om een lezing houden over het

Kasteel HUYSE MIDDELAER

Rien van den Brand zal op deze avond ingaan op de geschiedenis en de bewoners van kasteel Huyse Middelaer, middels een powerpoint presentatie.

Het is tevens een mooie inleiding op het thema van de tentoonstelling tijdens het vaartweekend in juni (9/10) ” Kastelen langs de maas “.

Een korte inleiding:

“Het onder Middelaar aan de Maas gelegen boerderijcomplex van de familie Bus doet niet vermoeden dat dit vroeger de locatie was van het kasteel 'Huyse Middelaer'. Alleen een paar grachtcontouren van de middeleeuwse versterking is alles wat nog in het landschap van het kasteel te zien is. Het kasteel kent een nauwelijks bestudeerd verleden. Recent verkennend diepgaand archiefonderzoek bracht nieuwe, interessante gegevens boven tafel. De beschrijving van kasteel 'Huyse Middelaer', soms ook 'Middelaarshuis' geheten, kan niet beperkt blijven tot de bouwgeschiedenis alleen. De bewoners van het kasteel met hun diverse taken en functies waren altijd nauw verbonden met hun landsheer de hertog van Gelre. Een van de eerste vermeldingen van Middelaar dateert uit de eerste helft van de dertiende eeuw. In 1246 wordt het echtpaar de edelheer Willem van Gennep en zijn gemalin Amelberg als heer en vrouwe van Middelaar genoemd.”

Spreker Rien van den Brand is een bekende streekhistoricus uit Venray en weet door zijn manier van vertellen de luisteraars zeer te boeien. Hij heeft meerdere indrukwekkende boeken en onderzoeken op zijn naam staan o.a het onlangs verschenen boekwerk “Kasteel Huyse Middelaer” het thema van deze lezing.

Het boek telt 366 pagina's en 280 illustraties in kleur. Het formaat is 17 x 24 cm, gebonden in een harde en gekleurde omslag. (€ 30) 1^e druk uitverkocht. Er komt een nieuwe druk bij voldoende belangstelling.

Men kan zich voor de 2^e druk opgeven via een mail op de site www.degrenssteen.nl



Het Huys te Middelaer

Tot ziens op deze boeiende lezing op woensdag 21 maart om 20.00 uur in de Nepomukkapel. We verwachten een goede opkomst van onze leden. Met een vriendelijke groet Dick Reijnen.

