

Copie

De potporie van bekende uit Boxmeer

De eerste wens die is van mij
Ik wens U op dit feestgetij
'n Leuke dag hier van plezier
En ook de verdere aanwezigen hier

Halie halo, bij ons gaat.....

Gefeliciteerd van Sam de Jood
Er komen er nog meer, maar daur zien er al van dood
Van Scheepens en drogist Meijer,
En al de zusters van de Wijer.

Van v. Rijswijk de Pastoor
En Poorts van 't postkantoor.
De zusters van 't ziekenhuus
En Anna Nap, die is altijd tuus.

Fam Tunnissen aan 't station,
En ok van Tontje Dittellon
Van meester v.d. Maat
En Olieslagers uut de Veerstraat.

Van Manus Kösters op 't zand
Fam. Hutten de fabrikant
Van Crisje en v. Vrouw Verberk
En notaris Goossens met zien klerk.

Gefeliciteerd van Pechtold en Bert v. Os
En niet te vergeten Piet v.d. Bosch
Van Jan Stiphout uut de Hollesteege
En Marie v. Elst die gène vrijer kreeg.

Van Helm Nap met zien parfumkar
Van Hapé uut de Bazar
Van Piet v. Veghel en Toon Graat
Van Boumans bij 't patronaat.

Onze naaister Cato v. Bakel
Van Door Lemmens dat groot spektakel
De zusters van de nonnenhoek
En Grad Hoeb met zien peperkoek.

Van Berkvens op 't zand, "de smid"
Van Harry Hubers, genaamd d'n hit
Willem Ebben de café o' d'n hoek
En dokter Nuyens met zien pofbroek.

De freule Sas niet te vergeten
En ok nog wel vrouw Verbeeten
Ben Groenewoud uut 't kleuterhuus
Van vrouw Cremers, die was weinig tuus.

Van Vane d'n ijscoman
En Hanneke van Pèt, met haar viskan
Van Piet Lek, die maakt de schoen
De Körver met zien poen, poen, poen.

* Van Nul Verdijk, genaamd de scheer
'ne goeie bekende uut Boxmeer
Pietje Frank brengt de kranten rond
En Kal Heinemans met ziene grote mond.

Van Bernhard van Oeffelt, die was bakker
En Pietje Berbers, die was kapper
Van Bert v.d. Berg, ge zult het nog wel weten,
Daar heb je mee in de mallemlen gezeten.

Van Piet Moors, met zien petroleumkan
* En van Marie Bongers, die goed vangen kan
Huub Ketelaar en Grad van Hooi
En d'n Baard maakt de worsten mooi.

Van Jan Niessen, de stroie pop
En Cas v.d. Groes uut d'n Ossekop
Van Marie v.d. rooie Chef
En Joos Panken die het nogal lef

Van Jo Reusing d'n handelsman
En van Cobus en tante Han
Van v. Glabbeek de postbooi, die alles wist
Door Holla, die zo nieuwsgierig is.

Van de kale Nul en Toon v. Cuuk
En Piet Verkaat met ziene dikke buuk
Corry Kuppen en de dominee
En van Goch de politie, die valt nogal mee.

Van Toon Moors en van Gend en Loos
En Senter mit zien sigarendoos
Van Kaat Reuk en Toon Pik
De oude Sjaak mit ziene geitensik.

Van Jan Hubers en tante Leen
En niet te vergeten Jan v.d. Weem
Den dove Dot en Ben van Daal
Die kennen jullie toch allemaal.

Van Herman den Draaijer en Drika Smits
Van Manus den Heer die op de centen is
Van Han v.d. kromme Tienus
En v. Ties v. Kessel miet zien naaimachines.

Van Mantje Broeren en Gerrits, "de Roek"
En Vrouw Kunselaar en Tonia Kloek
Van Oostlander de bloemist
En Kees v. Dijk, die veel vist.

Pietje de Zwelf en Verblackt
En Toon Jochems die de bomen hakt
Marie Goemans de manufacturen
En Trui Derks, die dör 't gordientje zit te gluren;

Van Doorke Dekkers en 't suukerfluitje
En Pietje Rambach mit zien drinkenstuitje
Van de paters der Carmelieten
En Chef Smits mit zien suukerbieten.

Sander v. d. Heuvel, de koperslager
Van Toon de Lauwer, hij was jager
De lange Tyrrie uut de Kreupelstraat
En Hoppenbrouwer, die de klompen maakt.

Uut de Steenstraat, Franske den Draaier
En Crisje v. Boekhput de benenzwaaijer
Van Jan v. Mijl, den dooiengraver
En 't Haantje de grappenmaker

Wij allen wensen U blij van geest
Veel plezier op dit zilveren feest.
En viert U eens uw goud festijn,
dan hopen wij er weer allen bij te zijn.
