

HISTORISCHE VERENIGING NEPOMUK BOXMEER

JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Criminelen en Civielrechtelijke Archieven.

Op dinsdag 14 januari was er een heel bijzondere interactieve lezing door Simon van Wetten in de Nepomukkapel met als titel: **Criminelen en Civielrechtelijke Archieven**. Niemand kan zijn lot ontlopen. In de processtukken van het civiel-crimineel archief treffen we duizenden mensen aan die het lot durfden tarten en uiteindelijk aan het kortste eind trokken. Niet zelden nam dat kortste eind de vorm aan van een gestropt touw, bungelend aan een galg.

Jaarvergadering en Boxmeerse bijnamen.

Op maandag 24 februari was de Jaarvergadering. Na de vergadering hield voorzitter Dick Jetten een onderhoudende presentatie over een op-en-top Boxmeers onderwerp: **Boxmeerse bijnamen**.

De laatste jaren heeft hij honderden bijnamen verzameld en met de kennis van een aantal Boxmerenaren ook de betekenis ervan achterhaald. Of de bijnaam nu het beroep, een gebrek, het uiterlijk of een bijzondere (karakter-)eigenschap moet voorstellen, vermakelijk zijn ze in elk geval ! De Bijezwerm, Bloempotje, d'n Buul, Gaes ien Zek, De Goudmoel, de Kattendokter, Toon Hoogkont, de Mistklomp, d'n Antichrist, de Piek, de Slaaikoningin, Tiem Tiem Zaadzak of de Poepmallemeulen.

Landkaarten en kaartmateriaal in het Land van Cuijk.

op woensdag 19 maart was er om 20.00 uur in de Nepomukkapel de lezing van Jan Veekens over **Landkaarten en kaartmateriaal in het Land van Cuijk**. Landkaarten geven inzicht in hoe de omgeving er in vroeger tijden heeft uitgezien en zijn een belangrijke bron bij historisch onderzoek. Voor onze streek heeft Jan onderzocht welke kaarten er zijn. Niet om ze te verzamelen, maar om te zien wat er op staat. Deze kaarten heeft hij samengevoegd tot een lezing over landkaarten en ander kaartmateriaal uit het Land van Cuijk.

De peel-raamstelling en de Duitse inval in Noord-Brabant.

Op maandag 14 april was er om 20.00 uur in Grand Café De Douairière door de heer Ruud Wildekamp uit Gemert een lezing over **De peel-raamstelling en de Duitse inval in Noord-Brabant**. Tijdens zijn presentatie ging Ruud Wildekamp in op de ontwikkelingen in de Nederlandse defensie en de genomen maatregelen tot aan de Duitse inval. Het accent ligt daarbij op Noord-Brabant en de aanleg van de diverse verdedigingslijnen. Daarna werd aandacht geschonken aan de Duitse inval en de gevechten aan de Maas o.a. te Boxmeer, de Peel-Raamstelling en aan de Zuid-Willemsvaart. Tenslotte kwam de ineensloring van het Nederlandse leger in Brabant en de buitenlandse hulp aan de orde. De ruimte was te klein of liever gezegd de belangstelling heeft ons overdonderd.

De geschiedenis van de Heerlijkheid Boxmeer.

op maandag 19 mei om 20.00 uur was de lezing van Jan Nillesen, in de Nepomukkapel over **De geschiedenis van de Heerlijkheid Boxmeer**, een historisch ecologische visie. De lezing betrof een historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van Boxmeer. We maakten een reis door de tijd, over het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de Maas en de vestiging van de eerste mensen op de stroomrug van Boxmeer en de Peelrand rug. We volgden hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen op de stroomrug en in de lage zone van de Peel. Jan vertelde tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen in Boxmeer het landschap inrichtten.

Mini-excursie Klooster Kamp in Kamp Lintfort in Duitsland

Op zondag 29 juni was de mini-excursie naar **Klooster Kamp in Kamp Lintfort in Duitsland**. Ten westen van de stad Kamp-Lintfort verheft zich in het landschap van de Nederrijn de Kamper-berg. Op de top van deze berg staan het klooster en de kloosterkerk van het eerste cisterciënzer klooster Kamp (Vetus Campus) op Duits grondgebied. De bouw en torens van dit complex zijn al van verre zichtbaar. Het klooster kent een lange en bewogen geschiedenis. In 1123 kwamen op bevel van de Keulse bisschop Friedrich I van Schwarzenberg, een vriend van Sint Bernardus van Clairvaux, 12 monniken uit Morimond, Bourgondië, naar Kamp om een klooster te stichten.

Excursie naar kasteel Cannenburg en Elburg

Op zaterdag 20 september begonnen we aan de jaarlijkse grote excursie. In de ochtend brachten wij een bezoek aan het Gelderse **kasteel Cannenburg in Vaassen**. Het kasteel is gebouwd op de restanten van een eerder kasteel, waarvan de vroegste vermelding uit 1365 stamt. In 1543 werd De Cannenburg het bezit van maarschalk Maarten van Rossum. Hij liet de ruïne tot een statig slot herbouwen, maar overleed in 1555, voor het kasteel klaar was. Zijn opvolger, Hendrik van Isendoorn, voltooide het bouwwerk. Het complex, met de parkachtige tuinen, vijvers en grachten en de voorburch met koetshuizen vormt een schitterend geheel. In het sfeervolle 'Koetshuis' kregen wij voorafgaand aan de rondleiding koffie en gebak. Rond de middag lieten we Cannenburg achter ons, en brachten we een bezoek aan het middeleeuwse **Elburg**. Deze keer op zaterdag vanwege de Bijbelbelt.

70 jaar leven in vrijheid

Vrijdag 26 september 2014 vormde een historische datum voor Boxmeer. **70 jaar leven in vrijheid**, op die dag werd een imposante herdenkingsavond gehouden in Hotel Riche in de Foyer onder leiding van de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer.

Het was op die dag exact 70 jaar geleden dat de bevrijding van Boxmeer werd ingezet door de geallieerden waarmee een eind kwam aan de Duitse bezetting. Een angstige periode van hevige gevechten, bombardementen, evacuatie, honger en ellende volgde echter op de feestvreugde van die 26ste september. In de weken die

daarop volgden, en voorafgaand aan de evacuatie, brachten de Boxmerenaren zich in veiligheid in de kelders van hun huizen. Eén van hen was Pater Redemptus Mulder (1921-2004), die samen met Broeder Antonius als enigen het Karmelklooster naast de St. Petruskerk bevolkten. Hij maakte van zeer nabij mee hoe in de nacht van 19 oktober 1944 met een immense explosie de toren van de Petruskerk explodeerde en geheel werd vernietigd. Jan Tunnissen en Dick Jetten maakten er een film over. Voorzitter Dick Jetten schotelde ons een indrukwekkende avond voor vol gebeurtenissen waarbij enkele leden een belangrijke rol vervulden. Er waren meer dan 200 belangstellenden. Alle Lof voor de voordracht van voorzitter Dick Jetten en de leden Ton Hermers, Coen Bergmann en Jan Tunnissen, over "70 jaar Leven in Vrijheid" in de Foyer van Hotel Riche.

BEVLOGEN MENSEN

Op donderdag 30 oktober vertelden 3 leden van onze vereniging over hun passies, die als rode draden door hun leven lopen. Het woord bevlogenheid wordt vaak gebruikt om betrokkenheid aan te duiden bij een bijzondere taak of bezigheid en dat hebben deze leden.

Twan Michiels vertelde over zijn passie, het zoeken met de detector naar verborgen schatten. De laatste jaren heeft hij heel wat spullen weten op te sporen. Ook heeft hij veel zaken gevonden die betrekking hebben op de WO II. Het verhaal maakte veel indruk op de aanwezigen.

Willem den Hartigh vertelde hoe hij betrokken is geraakt bij het 2 jaarlijks project Kunst in Kerken en Kapellen en op welke wijze hij samen met een groep enthousiaste mensen de hele organisatie ervan in goede banen leidt. De Nepomukkapel vormde dit jaar onderdeel van het project, met als titel Kunst van het Geloven.

MauritsStoetzer vertelde over hoe en wanneer hij 'ge fascineerd' raakte over de Metworst, zijn eerste kennismaking met het digitale archief, hoe hij aan het boek van John Gabriel Stedman is gekomen en hij vertelde over de gebeurtenissen in 1853. Ook lichtte hij een heel klein tipje van de sluier op, over het in maart 2015 te verschijnen boek over de Metworst.

Bidprentjes en Begraafcultuur

Op donderdag 13 november hield Cor Verberk uit Oploo om 20.00 uur een presentatie in de Nepomukkapel over **Bidprentjes en Begraafcultuur Over het ontstaan en het gebruik ervan**. Op deze avond vertelde Cor Verberk op een verrassende wijze over rituelen rond doodgaan en begraven in de vorige eeuw, zoals dit vooral in onze regio gebruikelijk was.

Vanaf het moment dat iemand was overleden tot en met het moment dat er wel/geen grafsteen geplaatst werd, kwam uitgebreid aan de orde en werd geïllustreerd met afbeeldingen. Natuurlijk kwam daarbij ook het ontstaan, ontwikkeling en gebruik van bidprentjes ter sprake. Ondanks de zwaarte van het onderwerp ging de lezing gepaard met veel hilarische momenten.

Lancering van de website www.nepomukboxmeer.nl

Op woensdag 17 december zou er in de Nepomukkapel de inmiddels beroemde Rariteitenavond zijn. Deze kwam echter te vervallen. Daarvoor in de plaats werd Op woensdag 17 december de **website van de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer** onthuld in de Foyer van Hotel Riche,

www.nepomukboxmeer.nl. Maar niet alleen de website werd onthuld ook "Kiek daor Boxmeer, oe toch, witte nog", kwam uit... de kast!!!!!!

Deze facebookpagina "**Kiek daor Boxmeer,oe toch, witte nog**" is in januari 2014 als aanloop naar de te ontwikkelen website van de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer, door de secretaris van Nepomuk, ondergetekende in het leven geroepen. Er zijn in het verleden ontzettend veel ansichten en foto's gemaakt van Boxmeer. Dit kwam ongetwijfeld door de aantrekkelijkheid van de plaats, haar ligging aan de Maas en aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo, maar ook door haar bekendheid als bedevaartplaats. Bij Kiek Daor volgt u een route door Boxmeer in de vorige eeuw.

Dick Reijnen secretaris Nepomuk