



Geachte Leden,

op dinsdag 19 januari zal journalist **Hans van den Eeden**, uit Heusden, een lezing houden over **Lodewijk Napoleon op reis in Brabant**. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: Het departement Brabant van 1809. Wie was (koning) Lodewijk Napoleon? Doel, opzet en route van zijn reis in 1809. Bezoek aan het Land van Cuijk en Boxmeer.

Lodewijk Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 2 september 1778 - Livorno, 25 juli 1846), bijgenaamd de Lamme Koning en Lodewijk de Goede, was de jongere broer van keizer Napoleon I en de vader van de latere Franse keizer Napoleon III. In 1806 werd hij op last van zijn broer Napoleon vorst van het Koninkrijk Holland. Hij ging echter een eigen koers varen en kwam zelfs op voor de belangen van het Koninkrijk Holland. Dat leidde tot een conflict met zijn broer; in 1810 trad hij alweer af, waarop het Koninkrijk in zijn geheel werd geannexeerd door Frankrijk.



Koning Lodewijk sloot zich niet op in zijn Haagse paleis, maar ging regelmatig op tournee. Op zijn rondreizen deed hij ook de uithoeken van het koninkrijk aan, waar stadhouder Willem V zich zelden of nooit had vertoond. De tocht werd per gele reiskoets, getrokken door zes paarden, gemaakt. Het bonte gezelschap - veelal per paard - bestond uit ministers, staatssecretarissen, lijfartsen, hoge ambtenaren, kwartiermakers en een regiment huzaren. De gilden, kerkgenootschappen en de garde d' honneur speelden een belangrijke rol tijdens deze tocht. De reis voerde veelal over postwegen, zandwegen en modderpaden langs gehuchten, dorpen en steden. **Grave, Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis werden ook aangedaan.**

De tournee was niet slechts een slimme daad om sympathie te verwerven, want Lodewijk was ook daadwerkelijk gegrepen door de problemen die hij in deze afgelegen gebieden tegenkwam en pakte deze voortvarend aan. Zo woedde in Brabant de geheimzinnige zweetziekte, maar zonder angst zijn toch al wankele gezondheid te schaden, bezocht de koning de slachtoffers. Geschokt door het lijden liet hij meteen de benodigde geneesmiddelen komen, gaf voldoende geld voor de eerste noden, en liet een arts uit Boxmeer halen. Een paar weken later al was de epidemie bedwongen. Door als redder in nood op te treden, met altijd een oplossing binnen handbereik, kreeg hij al gauw nationaal respect.

We rekenen op een grote belangstelling voor deze bijzondere interessante lezing

Tot ziens op dinsdag 19 januari om 20.00 uur in de Nepomukkapel.

Zie ook onze weblog : www.nepomuk.web-log.nl

Dick Reijnen