



HISTORISCHE VERENIGING NEPOMUK BOXMEER

Geachte leden, op dinsdag 31 oktober komt Bas Aarts naar onze kapel om er een lezing te houden over kastelen in onze regio.

Drs. Bas Aarts is voorzitter van de vereniging “**Vrienden van Brabantse Kastelen**”.

Hij werkt aan een dissertatie betreffende de motte-burchten in Noord-Brabant in hun politiek-sociale context.

Het Kasteel van Boxmeer

Ideeën over de vroegste geschiedenis

Het Kasteel van Boxmeer heeft een grotendeels bekende geschiedenis, die al verschillende keren is beschreven. De historische gegevens gaan terug tot het einde van de dertiende eeuw, de tijd van Jan Boc.

“De lezing zal proberen, middels talrijke dia’s, aan te geven dat het kasteel mogelijk een ouder verleden heeft, vergelijkbaar met die van het Genneper Huis. Daartoe zal een beeld worden geschetst van de tijd rond het jaar 1000. Een woelige periode voor de regio, waarin het grafelijk echtpaar Balderik en Adela poogde een eigen machtsteritorium op te bouwen in het rivierengebied. Een poging die na heftige conflicten faalde, wat later anderen weer de gelegenheid bood zelf hun kansen te grijpen (bijvoorbeeld de graven van Wassenberg-Gelre, de graven van Kleef en de heren van Cuijk).

De gebeurtenissen rond het jaar 1000 kennen we tegenwoordig vanuit twee aanvullende bronnen: de eigentijdse geschiedschrijving door Alpertus van Metz (ca. 1023-1024) en de resultaten van archeologisch onderzoek, althans de resultaten van de herinterpretatie van de opgravingen uit 1960 op Montferland (’s-Heerenberg).

De heer Aarts zal met behulp van tekstfragmenten uit het werk van Alpertus en de nog zichtbare landschappelijke gegevens bij o.a. Gennepe, Aspel/Rees, Monterberg/Kalkar, Elten, Montferland, Mergelpe/Duivelsberg bij Nijmegen en de Duno bij Oosterbeek een overzicht geven van de burchtontwikkeling langs Maas en Rijn rond het jaar 1000.”



Het Genneper huys



Het Kasteel Boxmeer

Wij verwachten op deze avond een hoge opkomst van onze leden, gezien de zeer interessante en leerzame inhoud van deze lezing van Bas Aarts

We zien u tegemoet op dinsdag 31 oktober in de Nepomukkapel aanvang 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet,

Dick Reijnen.